

'32 jaar'.

(Sinds 1 dag of 2.)

Tekst&Muziek: Hennie Vrienten.
Arr.: Willem Overduin.

①

p

⑤

S S S

⑩ Sinds een dag of 2 vlin - ders in mijn hoofd sinds -
- een dag of 2 aan - genaam verdoofd

⑮ 'k was haast vergeten hoe 't voelt om verliefd te zyn -

T/B

⑲ Sinds -
mf

T/B

- een dag of 2 vlin - ders in mijn hoofd sinds - eendag of 2 aan -

T/B

- genaam verdoofd - 'k was haast vergeten hoe

⑳

T/B

't voelt om verliefd te zyn ik *f*

T/B

- kijk om me heen door een roze bril veel -

㉓

T/B

- telang alleen 'k stond - een beetje stil -

T/B

hoe kon 'k het weten mijn wereldje was zo klein

-1-

35 x = vibreslap

SI

S2/A

T/B

wel een beet je

'tis weleenbeetjeraar twee - endertigjaar tril -

SI

S2/A

T/B

op mijn benen

raar twee en dertig jaar

- lend op mijn benen als - zeis verdwenen

S

A

T/B

is verdwenen

5/2 Oe lala la la la -

A Oe lala la la la -

SI

S2/A

T/B

oe lala la la la -

oe lala la la la -

mij zeis zeis van mij

S
A
T/B

la — oelala lala la la —
 fia — oe lala la la ia —
 ze is zeis van mij

S
A
T/B

(50)

man - nen by de vleet wacht -

T/B

(55) *mf*

end in een rij 't doet — metoch geen reet want —

S/A
T/B

Sinds een dag een
 ze kijkt naar mij — liefde oh liefde waar

S/A
T/B

dag of
 was jy tochnal die tyd — al

(60)

(koebel)

S
A

T
B

— les wat ze zegt slik ik voor zoete koek en — mijn scherpe blik is

S
A

T
B

Sinds een dag een

ook al dagen zoek — t kan mij niet schelen zo

S
A

T
B

dag of 2

lang ze maar met mij vrjyt — 'tis

mf

S

A

T
B

Oe la la la la la — oe la la la la

Oe la la la la la — oe la la la la

ze is ze is van mij

mf

S
la —
oe la la la la
la —

A
la —
oe la la la la
la —

T/B
ze is ze is van mij
ze is ze is van

(85)
S
oe la la la la
la —

A
oe la la la la
la —

T/B
mij
ze is van mij
rit

S
Sinds een dag of 2
mf

A
Sinds een dag of 2
mf

T/B

(90)

Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd
sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd
'k was haast vergeten hoe 't voelt om verliefd te zijn
ik kijk om mij heen door een roze bril, veel te lang alleen
'k stond een beetje stil, hoe kon 'k het weten mijn wereldje was zo klein
Refrein 't is wel een beetje raar 32 jaar, trillend op mijn benen
als ze is verdwenen, oh la la la la, ze is, ze is van mij
mannen bij de vleet, wachtend in een rij
't doet me toch geen reet, want ze kijkt naar mij
liefde oh liefde waar was jij toch al die tijd
alles wat ze zegt slik ik voor zoete koek, en mijn scherpe blik
is ook al dagen zoek, 't kan me niet schelen zolang ze maar met mij vrijt
Refrein.